

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

<p>Χιλιοτρύπητο λαγήνι που σταλιά νερό δε χύνει. Τι είναι; Απάντηση ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ</p>	<p>Ίσιο είναι σαν κερι, κι η φωνή του βροντερή. Απάντηση ΟΠΛΟ</p>	<p>Άψυχο ψυχή δεν έχει, και στον ουρανό πηγαίνει. Απάντηση ΚΑΠΝΟΣ</p>
<p>Μια μητέρα φτερωτή κάνει παιδί αφτέρωτο και το αφτέρωτο παιδί γεννά μητέρα φτερωτή. Τι είναι; Απάντηση ΚΟΤΑ ΚΑΙ ΑΥΓΟ</p>	<p>Περνώ στεριές και θάλασσες, ρωτάω και απαντώ, κι όμως καθόλου δε μιλώ. Τι είναι; Απάντηση ΓΡΑΜΜΑ ΤΑΥΔΡΟΜΙΚΟ</p>	<p>Ένα πράμα-πραματάκι μ' ένα ποδαράκι. Τι είναι; Απάντηση ΜΑΝΙΤΑΡΙ</p>
<p>Την ημέρα στολισμένο και τη νύχτα φορτωμένο. Τι είναι; Απάντηση ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ</p>	<p>Κολοκύθι επτάτροπο, κάθε τρύπα κι όνομα. Τι είναι; Απάντηση ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ</p>	<p>Πίσω απ' άσπρο φράχτη κόκκινο σκυλί γαβγίζει. Τι είναι; Απάντηση ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΑ</p>
<p>Χωρίς φωνή, χωρίς κορμί, χωρίς φτερά, αλλά ακούγεται καλά. Τι είναι; Απάντηση ΗΧΩ</p>	<p>Έχω τρία βόδια: το ένα τρώει και ποτέ δε χορταίνει. Το άλλο κοιμάται και ποτέ δεν ξυπνά. Το τρίτο φεύγει και ποτέ δε γυρνά. Τι είναι; Απάντηση ΦΩΤΙΑ ΣΤΑΧΤΗ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ</p>	<p>Ήλιος δεν είναι, ακτίνες έχει, πόδια δεν έχει κι όμως τρέχει. Τι είναι; Απάντηση ΡΟΔΕΣ</p>
<p>Κάθεται χοντρούλα Ξένια η κοιλιά της ειν' ξυλένια και η ζώνη σιδερένια. Τι είναι; Απάντηση ΒΑΡΕΛΙ</p>	<p>Όποιοι έρχονται και πάνε, απ' το χέρι την κρατάνε. Τι είναι; Απάντηση ΠΟΡΤΑ</p>	<p>Χωρίς πόδια, χωρίς χέρια ζωγραφίζει και αστέρια. Τι είναι; Απάντηση ΠΑΓΩΝΙΑ</p>
<p>Πέντε αδέρφια μαζί γεννιούνται, μαζί δουλεύουν, μαζί κοιμούνται κανείς δεν κλαίει και δε γκρινιάζει και ούτε ο ένας τον άλλον μοιάζει. Τι είναι; Απάντηση ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ</p>	<p>Όλα τα σβήνει το νερό, κι εμένα μόν' ανάβει. Τι είναι; Απάντηση ΑΣΒΕΣΤΗΣ</p>	<p>Πίσω από φράχτη κάτασπρο κόκκινη σκύλα μένει πότε γαβγίζει, πότε ορμά και πότε περιμένει. Τι είναι; Απάντηση ΓΛΩΣΣΑ</p>
<p>Δε γαβγίζει, δε δαγκώνει μα στο σπίτι δεν αφήνει. Τι είναι; Απάντηση ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ</p>	<p>Έχω μια κόρη που τη φιλούνε όλοι. Τι είναι; Απάντηση Η ΒΡΥΣΗ</p>	<p>Έχουν 10 δάχτυλα και πόδι ούτε ένα. Τι είναι; Απάντηση ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ</p>

Μπαίνει μες από το τζάμι, χωρίς να το σπάει. Τι είναι; Απάντηση ΤΟ ΦΩΣ	Ανεβαίνει, κατεβαίνει, κι ο γιατρός μας μπαίνει βγαίνει. Τι είναι; Απάντηση ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	Τον έναν άνθρωπο, τον κάνει δυο. Τι είναι; Απάντηση ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ
Τ' ακούει όλα, αλλά δεν μπορεί να πει τίποτε. Τι είναι; Απάντηση ΤΟ ΑΥΤΙ	Θα είναι αύριο, και ήταν χθες. Τι είναι; Απάντηση ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ	Εκκλησιά θολωτή, μια κολώνα την κρατεί. Τι είναι; Απάντηση ΟΜΠΡΕΛΑ
Ένα πουλί χωρίς φτερά ψυχή δεν έχει και πετά. Τι είναι; Απάντηση Ο ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ	Φύλλα κρατάει μα δέντρο δεν είναι, την σκέψη μετράει κεφάλι δεν είναι, και αν άψυχο είναι συνήθως μιλάει γιατί στο κορμί του τα λόγια κρατάει. Τι είναι; Απάντηση ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ	Μακρύς μακρύς καλόγερος, ποτέ σκιά δεν κάνει. Τι είναι; Απάντηση Ο ΔΡΟΜΟΣ
Άσπρο, άσπρο σαν τυρί, μα τυρί δεν είναι, έχει ποντικιού ουρά, μα ποντίκι δεν είναι. Τι είναι; Απάντηση ΤΟ ΡΕΠΑΝΙ	Είμαι, είμαι, μα τι είμαι Σαν με πεις παύω να είμαι. Τι είναι; Απάντηση ΜΥΣΤΙΚΟ	Έχει ξάδερφο τον σκύλο κι όμως δεν τον έχει φίλο. Τι είναι; Απάντηση Ο ΛΥΚΟΣ
Δεν έχω ούτε σώμα, ούτε ψυχή. Μα όταν παίζω τη φυσούνα μου, όλα παν εδώ κι εκεί. Τι είναι; Απάντηση Ο ΑΕΡΑΣ	Μόλις μπαίνουν στο σπίτι τους, βγάζουν τα κεφάλια τους έξω απ' τα παράθυρα. Τι είναι; Απάντηση ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ	Όσο μεγαλώνει τόσο λιγότερο το βλέπουμε. Τι είναι; Απάντηση ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
Νερό με γεννά, ήλιος με θρέφει, βασιλιάδες, άρχοντες με τιμούν, αλλά σαν δω τη μάνα μου, πέφτω και πεθαίνω. Τι είναι; Απάντηση ΤΟ ΑΛΑΤΙ	Εγώ είμαι γυμνή και τον κόσμο ντύνω. Τι είναι; Απάντηση Η ΒΕΛΟΝΑ	Η κεφαλή του στο βουνό, κι η ουρά του στο γιαλό. Τι είναι; Απάντηση ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Από μαύρη μάνα γεννιέται παιδί κόκκινο. Τι είναι; Απάντηση ΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ	Αν με κυνήγι πάντα ζω, τουφέκι δε βαστάω ψαράς δεν είμαι, μα παντού τα δίχτυα μου τα στήνω. Τι είναι; Απάντηση Η ΑΡΑΧΝΗ	Βάλε με μες στο λαγήνι, να με πάρεις όπου θέλεις, βάλε με μες στην κοιλιά σου, να σε πάρω όπου θέλω. Τι είναι; Απάντηση ΤΟ ΚΡΑΣΙ